

## Folkhälsa – grunden för ett välmående samhälle

Människors hälsa och välmående är det tydligaste tecknet på hur ett samhälle fungerar. För närvarande ser den bilden allt annat än ljus ut. Ändå visar all forskning på hur viktigt detta är både psykosocialt och samhällsekonomiskt.

De politiska ledningarna verkar dock inte ta detta på fullt allvar och arbeta för att skapa en så god folkhälsa som möjligt. Detta trots att man med all önskvärd tydlighet vet att det förbättrar både ekonomi, psykisk obalans, livslust och minskar kriminalitet. Beslut fattas om åtgärder inom skola och omsorg men verkställs oftast inte på grund av ekonomiska skäl. Ändå visar all forskning på att insatta åtgärder förbättrar ekonomin avsevärt.

Inte minst ungdomars situation inom förskola och skola är under all kritik. Stora barngrupper och klasser och för lite personal skapar inte den optimala miljö som bör vara högprioriterad i vårt samhälle. En del ungdomar far illa och hamnar i såväl drogmissbruk som kriminalitet. Tecken, indikatorer på huruvida barn kan komma att hamna på glid i tonåren kan ofta ses redan då barnen går i lågstadiet. Här måste såväl skola som fritids få resurser som gör att barnen inte hamnar på fel väg tidigt i livet. Insatser och resurser måste in i ett tidigt skede.

Inom vård och omsorg gör en för låg och dåligt organiserad personalstyrka sitt allra bästa med att vård- och omsorgstagarna får de grundläggande behoven tillgodosedda men guldkanten och trivseln får allt för ofta inte plats i det dagliga schemat.

Arbetsmiljön är ett stort problem inom många verksamheter. Både i skola/förskola och inom vård och omsorg blir anställda allt mer utslitna och till sist inte finner någon annan väg än att säga upp sig. Det håller inte att förlita sig till omorganisationer. Det som behövs är fler händer på arbetsplatserna samt att personalen får ägna sin tid till det som de är utbildade för. Frågan om arbetsmiljön i de kommunala verksamheterna måste ges högsta prioritet!

Välfärdssamhället är för närvarande mycket försämrat. Försäkringskassa och socialförsäkringen lämnar idag många människor helt utan både ekonomiskt och socialt stöd. Det leder i sin tur till försämrad hälsa och ytterligare ekonomiska konsekvenser för både den enskilde och samhället i övrigt. Dessa frågor löser man inte inom kommunpolitiken, därför måste vi i kommunen ha ett tydligt och strukturerat arbete gällande psykisk ohälsa.

### **Malmfältens väl arbetar för att:**

- arbetsmiljöfrågor ges högsta prioritet i kommunen.
- mer resurser sätts in i ett tidigt skede när det handlar om barn med särskilda behov.
- arbetet med psykisk ohälsa prioriteras och främst bland ungdomar.
- kommunen ser över möjligheten att bereda lämpliga anställningar till personer som är långt ifrån arbetsmarknaden.